



Jean Teugels

1930 - 2020

Jean Teugels

Landmeter - expert

Echtgenoot van Lucienne^(†) De Vos

° Maaseik op 15 januari 1930

† Dworp op 23 december 2020



De nacht is te koud, de maan te grijs
Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis
Daar wil ik zijn alleen met jou
En stralen in het hemelblauw
Ik heb je lief, zo lief

Als ik de aarde ga verwarmen
Laat ik haar leven in m'n armen
Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht
Maar soms ben ik als kolkend lood
Ik ben het leven en de dood
In vuur, in liefde, in alle tijden
M'n kind ik troost je, kijk omhoog
Vandaag span ik mijn regenboog
Die is alleen voor jou



Uit: Pastorale van Liesbeth List & Ramses Shaffy

Jean Teugels 1930 - 2020

Jean Teugels

Landmeter - expert

Echtgenoot van Lucienne^(†) De Vos

° Maaseik op 15 januari 1930

† Dworp op 23 december 2020



Hij leeft verder in de harten van:

Marleen Teugels en Herman De Backer
Thomas en Oliwia, Arnout en Tilly, Soetkin
Peter Teugels
Henk Teugels

zijn kinderen en kleinkinderen.

De families Teugels, De Vos, Swinnen en De Schrijver.



De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 30 december 2020 om 10 u in de Sint-Gurikskerk te Dworp. We hadden jullie graag ontmoet bij dit afscheid, maar gezien de huidige omstandigheden, zal de uitvaart plaatshebben in beperkte kring. U kan ons nabij zijn door op dat moment een kaarsje aan te steken.

Aansluitend wordt de as van Jean verenigd met de natuur in zijn geboortedorp Maaseik.